

## **DIE ZELFBEDACHTE HEMEL**

Schrijf geen lied meer over het eind  
Wil dat je bij me blijft  
Geloof niet in de werkelijkheid  
Die is verdwenen

In een eindeloze droom  
En plotseling ontwaakt  
In een verborgen hoek  
Waar iedereen wil zijn

De waarheid doet pijn  
Geloof er niet in  
Ten onder gaan we allemaal  
Daar is niets aan te doen

Wacht op ons  
Wie gaat eerst  
Wat staat ons te wachten  
In die zelfbedachte hemel

In een eindeloze droom  
En plotseling ontwaakt  
In een verborgen hoek  
Waar niemand wenst te zijn

En de maan die schijnt  
In de oude stad  
Waar de tijd  
Zomaar voorbij was

Als in een oogopslag  
Als in een vloek  
Als een schaduw  
Van mijn verleden

Behalve dan de oude liefde  
Voortwoekerend als een welkome gast  
Als in het Noorderlicht  
Ergens ver weg

Wacht op ons  
Wie gaat eerst  
Wat staat ons te wachten  
In die zelfbedachte hemel

Van mijn gedachten  
Die als een voortrazende trein  
Van mijn herinnering  
Tevoorschijn komt

Beneden de rivier  
In de gebroken stad  
Met zijn gebroken hart  
Alleen

Wachten op niemand  
Wachtend op niemand  
In die zelfbedachte hemel