

HET PARK

Vandaag was ik in het park
Ik liep door mijn lied
Daar kom ik vandaan
En dacht aan toen

Jong waren wij
Voor ons het leven
Er was geen tijd
Maar de hoop op vrijheid

Het grote leven kwam
Anders dan gedacht
En nu kijk ik terug
Hier zongen wij het lied

Het was een zwoele zomeravond
Jaren later
Zie ik mijn ouders
Voorzichtig vooraan

In mijn stad is een park
Velen welbekend
Herinneringen wonen daar
Aan alles wat was

Het was een zwoele zomeravond
Jaren later
Zie ik mijn ouders
Voorzichtig vooraan

In mijn stad is een park
Velen welbekend
Herinneringen wonen daar
Aan alles wat was

Aan alles wat was