

MIJN GELIEFDE LUISTERAAR

En de klokken luiden
In de avond in de morgen
Voor wie
Eigenlijk voor wie
In deze elegante stad

Er zijn geen
Voorbijgangers meer
Toch hoor ik muziek
Muziek

En zacht
Als je goed luistert
Een zanger die fluistert
Een zanger die fluistert

Heel zacht
Als je goed luistert
Een zanger die fluistert
Een zanger die fluistert

Meer zal
Het niet zijn
Ik hoop
Dat je vindt wat je zoekt

En als er iets verloren is
Een gevoel van
Gelatenheid
En gemis

En zacht
Als je goed luistert
Een zanger die fluistert
Een zanger die fluistert

In een geheimtaal
Die niemand anders verstaat
Weet dat ik om je geef
Mijn geliefde luisteraar

Mijn geliefde luisteraar